



Arnold Vanherle (°1918) was de zoon van Jan (Joannes Hubertus) Vanherle (°1880) en Ida Lieben (°1878). (Ida was de zuster van Willem Lieben (°1887), beter bekend als '*de boy*'; Ida zelf kreeg de bijnaam: '*Ida van Mollerke*'.)

Het gezin Vanherle-Lieben woonde aan de Gabrig en had 6 kinderen: Eliza, Fons, Pascal, Arnold, Mathieu en Maria.

Arnold, die meestal Nol genoemd werd, wilde priester worden en was hiervoor in opleiding in het seminarie in Tervuren.

Toen hij enkele weken vóór zijn priesterwijding op bezoek was bij zijn ouders in de Gabrig, werd hij op 10 mei 1940 in de weide vlakbij zijn ouderlijk huis, getroffen door granaatscherven. Hij overleed ter plaatse.

Nol werd geboren aan het eind van WOI en overleed bij het begin van WOII.