



Barbara Claesen (°1894) was de oudste dochter van Willem Claesen (°1868) en Margaretha Gijsen (°1869), die woonden op de 'boerderij van Claesen', naast de boerderij van 'Grake' in de Dorpstraat, de huidige Martenslindestraat.

In 1925 trouwde Barbara, die de bijnaam 'Berb' kreeg, met **Cornelis Oosterbosch (°1896)**, zoon van Arnoldus Oosterbosch (°1853) en Cornelia Jackers, die in de Dorpstraat, vlakbij de kerk woonden.

Cornelis, bijgenaamd 'Nelis' en zijn vrouw 'Berb' gingen wonen in het vakwerk boerderijtje in het Broek, dat voorheen bewoond was door de familie Potargent, beter bekend als 'bij de Potter'. Berb was altijd sober maar heel netjes gekleed en haar zwarte klompen glommen altijd!

'Nelis' en 'Berb' leidden een teruggetrokken bestaan in hun eigen leefwereld. Elke woensdag ging Berb met een mand vol eieren naar de markt in Bilzen, voor haar waarschijnlijk de gebeurtenis van de week.