



Gerard Zegers (°1882) werd geboren in Martenslinde in 1882 als zoon van Jacobus Zegers (°1839) en Maria Anna Catharina Nulens (°1845). (Gerard heette officieel Gerardus Joannes.)

In 1914 trouwde hij met **Maria Lambrechts** (°1883) uit Bilzen. Zij gingen wonen in de Dorpstraat (de huidige Martenslindestraat), op de hoek met de Sint-Maartenstraat. Zij kregen 8 kinderen, waarvan er 2 geestelijke werden: Victor (°1925), die priester werd en Paul (°1922), die missionaris werd en naar Hawaï ging.

Gerard, die de bijnaam '**Grake**' kreeg, liet vlak bij zijn huis een kapel bouwen ter ere van de H. Antonius. Deze Antoniuskapel werd meestal de 'Grakes kapel' genoemd. Deze kapel werd in de

Gerard Zegers was bekend in het dorp onder de naam 'Grake'